

Tijden

10.30 uur Ontvangst met koffie en thee
11.00 uur Welkom, korte viering en inleiding door Hilde Kieboom
12.45 uur Lunch
13.45 uur Eerste workshopronde
14.45 uur Korte pauze
15.00 uur Tweede workshopronde
16.00 uur Afsluiting en borrel

Locatie

Julianaklooster
(Diocesaan Missionair Centrum)
Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo

Kosten

De kosten van deze dag worden voor het grootste deel gedragen door fondsen en door het bisdom Haarlem-Amsterdam. Wij vragen u een bijdrage van € 5,00 bij voorinschrijving. Op de dag zelf is de bijdrage € 7,50. Wij vragen u zelf een lunchpakket mee te nemen. Voor koffie en thee wordt gezorgd, evenals voor een kopje soep bij de lunch.

Aanmelding

Bij voorkeur door voorinschrijving op www.jongbisdomhaarlem.nl
of per e-mail: info@jongbisdomhaarlem.nl.

Graag uw naam, uw parochie en het aantal deelnemers vermelden.

Aanmelden vóór 12 januari s.v.p.



Organisatie

De dienst Geloofsopbouw (Catechese, Huwelijk & Gezin en Jongerenpastoraat) van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Mirjam Spruit (Catechese), mspruit@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Marius van der Knaap (Jongerenpastoraat), mvanderknaap@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Stefan van Aken (Huwelijk & Gezin, huwelijkengezin@bisdomhaarlem-amsterdam.nl)

Telefonisch te bereiken via: tel. (023) 511 26 35.

Sinds 1 januari 2011 vormen de medewerkers van de afdelingen Catechese, Huwelijk & Gezin en Jongerenpastoraat van het bisdom Haarlem-Amsterdam samen de dienst Geloofsopbouw.

De missionaire kerk: Een kerk met een missie!

Impulsdag Geloofsopbouw



Voor begeleiders en vrijwilligers
in catechese, huwelijk & gezin en jongerenwerk

Zaterdag 19 januari 2013

van 10.30 uur tot 16.30 uur



Julianaklooster, Hoogeweg 65, 1851 PJ, Heiloo



UITNODIGING

Begeleiders en vrijwilligers, die in de parochies en in andere instellingen in het bisdom Haarlem-Amsterdam betrokken zijn bij de geloofsopbouw, zijn van harte uitgenodigd op de Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 19 januari 2013 in Heiloo. Het thema van de dag is **De missionaire kerk: Een kerk met missie!**

We bevinden ons nog steeds in een situatie van ontkerkelijking, van groter wordende parochieverbanden en steeds minder pastorale krachten, vrijwilligers en gelovigen. "De verzuiling voorbij, zijn we voluit een Missionaire Kerk. [...] Onze opdracht is het Evangelie verstaanbaar te maken voor de mensen van deze tijd" (Nota *Nieuwe tijden nieuwe wegen*, 2004, pag. 2 en 4).

Op deze dag willen met elkaar en de inleiders zoeken en van elkaar leren hoe we anderen - kinderen, tieners & jongeren, gezinnen, volwassenen – kunnen helpen om het Evangelie verstaanbaar te maken voor de mensen van onze tijd in woord en daad. Speciaal in het Jaar van het Geloof (11 oktober 2012 – 24 november 2013) klinkt deze oproep luider dan ooit.

Hoe kunnen we anderen helpen om dichter bij God te komen? Hoe leggen wij de kern van ons geloof aan anderen uit? Hoe kunnen wij zelf ons geloof dieper beleven en vormgeven in ons leven? Wat kan een parochie(regio) betekenen voor mensen die weinig of niet kerkbetrokken zijn? Hoe pak je dat aan op de terreinen van jongeren, catechese en (jonge) gezinnen: waar begin je en waarom zou je dat willen? Kortom, genoeg vragen en gesprekstof voor een inspirerende dag.

Aan de hand van de verschillende onderdelen van de dag zullen we ons in het thema verdiepen.

Programma

De dag begint met een korte viering en een algemene inleiding over het thema. Deze inleiding wordt verzorgd door **Hilde Kieboom**. Zij is voorzitter van de Sint Egidius gemeenschap te Antwerpen. De mensen

die bij de Sint Egidius gemeenschap betrokken zijn, zetten zich vanuit het gebed in voor de armen in hun omgeving. Hilde Kieboom zal met ons haar ervaringen delen over hoe parochiegemeenschappen in onze tijd (meer) missionair kunnen zijn en worden.

's Middags zijn er twee workshoprondes van 60 minuten met telkens vier workshops, waaruit u een keuze kunt maken. Tussen het ochtend- en middagprogramma is er een lunchpauze, waarin u de informatiemarkt kunt bezoeken. We sluiten de dag af met een terugblik op de dag en een borrel.

Informatiemarkt

Diverse organisaties zullen met hun materialen aanwezig zijn. Dat zijn onder andere boekhandel *Het Kruispunt*, *het Katholiek Alpha Centrum*, *Geloofsspellen Kerkopkop* en de *Adventsactie & Vastenactie*. Zo kunt u kennis maken met verschillende materialen en uitgaven en deze desgewenst aanschaffen.



WORKSHOPS

Er zijn twee workshoprondes waar telkens dezelfde vier workshops worden gegeven. U kunt dus twee workshops volgen. Op de dag zelf kunt u zich voor de workshops inschrijven.

1. Waar draait het om in het katholieke geloof? In 6 duidelijke stappen

Door: Marius van der Knaap, medewerker Jongerenpastoraat

Bij veel katholieken heerst er een soort sprakeloosheid ten aanzien van hun eigen geloof. Waar draait het katholieke geloof nu in de kern om en hoe verwoord je dat? In deze workshop komt aan de hand van zes logische stappen de kern van het geloof naar voren. Bij elke stap worden voorbeelden gegeven ter verduidelijking. Hopelijk geeft deze workshop je woorden om je te helpen om je geloof naar anderen toe te verwoorden en ook meer te beleven.

2. Met de genade meewerken: aanknopingspunten voor catechese in een missionaire situatie.

Door: Chris C.G.M. 't Mannetje, catecheet, docent praktische theologie aan de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing in Utrecht.

Na deze workshop heb je een eigen instrument in handen om de weg te gaan van de geloofsleerling. Hoe het levensverhaal van iedere leerling zich verbindt met geloven. God raakte haar of hem al aan! Daar begint het mee. Kijk met nieuwe ogen naar de kansen voor catechese in deze tijd die Hij ons wijst. Het catechumenaat met zijn drie fasen is dan een kostbaar nieuw model met oude papieren. Als je bewust weet waarom je zelf eigenlijk catecheet bent, dan kun je dat model hanteren.



3. Hoe kan een parochie missionair zijn t.a.v. gezinnen?

Door: afdeling Huwelijk & Gezin

Deze workshop gaat in op hoe parochieregio's ruimte kunnen bieden en scheppen voor (jonge) gezinnen, met name voor gezinnen die niet zo kerkbetrokken zijn. Wat zijn de do's en de don'ts en wat zijn goede ervaringen vanuit de praktijk.

4. Hoe kan een parochie regio missionair zijn t.a.v. jongeren?

Door: Matthijs Jansen, medewerker Jongerenpastoraat

Veel parochieregio's worstelen ermee om aansluiting te vinden bij jongeren. Matthijs Jansen, zelf nog jongere, schreef een bachelor scriptie Theologie over Jongerencatechese in de parochie en onderzocht welke methode, vorm en manier van catechese aanslaat. Ook bestudeerde hij uitgebreid de doelgroep. In deze workshop vertelt hij over zijn onderzoek en ervaringen en hij zal je uitnodigen met hem mee te denken over hoe de Kerk inclusief de plaatselijke parochiegemeenschap in deze tijd relevant kan zijn voor jongeren.

